



We zijn verdrietig. Kees is er niet meer: mijn man, onze vader en opa

Kees Boekel

Assendelft,
19 maart 1948

Heemskerk,
21 september 2024



*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Hij was groot en sterk, maar de ziekte lijkt hem klein gekregen te hebben.
Groot in ons midden blijft hij staan: de lieve vrolijke, zorgzame,
sterke en sportieve man die hij was.

Klazien Boekel - Smit
Esther en Sami
Joke en Hans
Marieke en Ruben
Corina en Marc
Kees en Meltem
Daan
en kleinkinderen

Kees is opgebaard in de schuur "De Duif", tegenover de woning van Klazien, waar gelegenheid is om afscheid te nemen op woensdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 27 september om 10.30 uur in de kerk van de Protestantse Gemeente in Assendelft, Dorpstraat 364.

Voor de dienst is het ook mogelijk om afscheid van Kees te nemen.

Na de dienst begraven wij Kees op de naast de kerk gelegen begraafplaats. Aansluitend bent u uitgenodigd in Dorpstaveerne Koppie Bar, Kerkplein te Assendelft.